

1 Korinthierbrevet

Nycklar

Att läsa 1 Korinterbrevet:

Det är som att kastas in i ett pågående debattprogram på tv. Man vet inte riktigt vad som har sagts innan men genom att lyssna noggrant på inläggen så kan man efter ett tag få reda på vad de pratar om och vilken fråga som diskuteras. Men en sak som gör det ännu svårare med Paulus brev är att vi bara har hans brev. Vi hör bara en part i dialogen. Det är som att lyssna till någon som pratar i telefon! Vi hör inte den andra parten men vi kan ändå förstå vad de pratar om genom att lyssna på den ena parten. Det var 2000 år sen brevet skrevs och det var inte direkt till nutidsmänniskan han skrev. Så när vi nu ska läsa detta brev tillsammans kan vi få göra det med stor nyfikenhet och uppmärksamhet. Varför säger han så? Vad har hänt i församlingen? Hur såg relationen mellan Paulus och församlingen ut? Vad är det i brevet som enbart rör den kulturella situationen och vad är relevant även för vår tid?

Brevets struktur

- 1. Inledning 1:1-9**
Hälsning och tacksägelse
- 2. Respons på vad Paulus har hört från Korinth 1:10 – 6:20**
Om splittring 1:10 – 4:21
Om sexuell omoral 5:1-13
Om rättsliga processer 6:1-11
Om att gå till prostituerade 6:12-20
- 3. Respons på korinthiernas brev 7:1 – 16:12**
Om att gifta sig eller inte 7:1-40
Om att äta offerkött eller inte 8:1-11:1
Om gudstjänsten 11:2-14:40
Om uppståndelsen 15:1-58
Om insamlingen till Jerusalem och resplaner 16:1-12
- 4. Avslutning 16:13-24**
Några sista uppmaningar och hälsningar



Fakta

Bakgrund

Detta är verkligen en problemskrift från Paulus! Partibildningar, schismer, sociala grupperingar, rättstvister mellan församlingsmedlemmar, män som utnyttjar prostituerade, ett fall av incest, avgudadyrkan, stökiga gudstjänster, missbruk av de andliga gåvorna mm. Paulus har en del att gå till rätta med!

Paulus kom till Korinth första gången på sin andra missionsresa (ca. 51-52 e. kr.) och stannade kvar där i 1,5 år för att undervisa dem om Guds ord. När Paulus skriver detta brev så har det gått ca. 3 år sen han lämnade församlingen.

Vad låg bakom problemen i församlingen?

1. Sekularisering – influenser från det omgivande samhället
2. Segregering – sociala klyftor och spänningar
3. Spiritualisering – Överdriven andlighet. Paulus går tillrätta med dem om hur de ser på vishet och andlig mognad.

Måndag: hälsning och inledning

Läs kap 1-2

Här ser vi hur jesuscentrerad Paulus är. Snacka om att lägga ribban för ett brev. Det är tydligt att det handlar om Jesus. På de nio första verserna nämner Paulus Jesus Kristus nio gånger. 1 Korinterbrevet är ett av Paulus mest jesuscentrerade brev. Alla frågor behandlas utifrån hans förståelse av vad det innebär att följa och tillhöra Jesus.

Lägg märke till hur Paulus hälsar församlingen! När vi nu fortsätter att läsa brevet så är denna inledning viktig! För som vi redan varit inne på så är där en massa problem i församlingen och man kan verkligen prata om kaos och kris! Men trots att Paulus vet om detta så skriver han ändå att de är Guds församling och heliga i Kristus Jesus. Han talar om deras identitet och deras tillhörighet trots att de misslyckas leva upp till den kristna moralen och livsstilen. Jag tror Paulus gör helt rätt här.

Om man ska tillrättvisa någon eller om man vill forma någon i en riktning, då är det bäst att börja med identitet och tillhörighet först och sen vilka konsekvenser det får i våra handlingar.

Hur gör vi detta i våra församlingar?

Tisdag: Splittring i församlingen

Läs kap 3-4

Paulus är inte imponerad av deras gemenskap! Stridigheterna och uppdelningen i församlingen vittnar inte om mogen andlighet utan om en barnslig och världslig gemenskap.

Här får vi insikt i hur högt Paulus håller den kristna församlingen och hur hans förståelse av korset hör ihop med församlingen. Korset skapar en gemenskap som lever sitt liv utifrån tron på den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus. Detta kan man kalla en korsmärkt gemenskap!!

Vad skulle Paulus säga om dagens kristenhet? Vi som så lätt delar upp oss och kallar oss för olika saker. Vad vittnar våra församlingar om?

För Paulus är inte församlingen ett extra tillval i det kristna livet utan allt hänger ihop med församlingen, frälsningen och Anden är starkt knutet till församlingens gemenskap. Det finns inga möjligheter till ett kristet sololiv om man ska tro Paulus! Har du en församling att gå till?

Onsdag: En helig gemenskap

Läs kap 5-6

Paulus börjar nu rada upp olika ämnen som tydligen var problembildande i församlingen. Här kan vi se ett övergripande tema som Paulus på olika sätt försöker förmedla: De troende i församlingen har ansvar för varandra!

Kanske kan vi känna igen oss med korinterna! Vi vill inte vara besvärliga. I rädsla för att fördöma eller lägga oss i gör vi samma misstag som

korinterna. Vi hjälper inte varandra att se Guds vilja med våra liv utan vi säger istället ingenting. Vi vill ju inte starta en ny syndakatalog och församlingen är ju inte tänkt att vara någon syndfri gemenskap. Men kanske behöver vi hjälpa varandra med vad som är Guds vilja! Om vi vågar vara ärliga så kan vi stötta och hjälpa varandra på vägen. För på samma sätt som korinterna så är vi också kallade att vara heliga!

Torsdag: Kunskap kontra kärlek

Läs kap 7-8

Som vi sett tidigare så stod kunskap och vishet högt i kurs i Korinth. Paulus har ställt världens vishet mot Korsets dårskap. Nu i kap 8 ställer han kunskap mot kärlek. Det räcker inte att ha insikt menar Paulus, kunskapen gör oss uppblåsta, det som bygger upp är kärleken. Och än en gång vänder han sig mot de som tror sig äga kunskap och vishet genom att säga att dem inte har den rätta kunskapen. Det som betyder något, det viktigaste är att äga rätt kärlek. Korset talar inte först och främst till vårt intellekt utan till vårt hjärta. Den som har kärlek är känd av Gud.

"Insikt utan kärlek leder lätt till moralism och trångsynthet medan insikt parat med kärlek blir till människors räddning." Mikael Tellbe

Paulus söker hela tiden det som är bäst för gemenskapen, församlingen! Ta en stund och be för din församling och dess ledare!

Fredag: Offerkött

Läs kap 9-10

I dessa kapitel så försvarar Paulus sin ställning som apostel. Han förklarar hur han ser på sitt ledarskap och sitt uppdrag. Paulus känner sig tvingad att förkunna evangeliet. Hur kan det bli ett måste, kan vi fråga oss? I 2 kor. 5:14 skriver han samma sak och uttrycker det såhär: - **Kristi kärlek lämnar mig inget val**. Paulus var drabbad av kärlek. Den kärlek och nåd som Paulus mött i Jesus Kristus blev till en tvingande kraft och ett positivt krav.

Hur är det med dig? Gör Guds kärlek och nåd dig passiv eller aktiv?

Låt dig inspireras av Paulus passion och be att Gud låter samma eld få brinna i ditt hjärta!

Lördag: Gudstjänsten

Läs kap 11-14

Mitt i Paulus undervisning om gudstjänsten och de andliga gåvorna finner vi kärlekens lov. Få textavsnitt har ryckts ur sitt sammanhang som just detta.

Visst får brudpar använda sig av dessa orden när de gifter sig. Jag tänker inte protestera mot det. Men det är knappast det som Paulus ser framför sig när han sätter sig och skriver dessa fantastiska rader. Han skriver till en stökig, strulig och splittrad församlingsgemenskap där det råder akut brist

på kärlek och omsorg. Detta förminska inte innebörden av kap 13 utan tvärtom så förstärks budskapet. Det är inte en skimrande vit bröllopsvisa utan det är en kärlek som landar i vardagens stökigheter, i konkreta problem, i svårigheter att stå ut med varandras olikheter, i min vilja att hela tiden försvara mig själv, i min oförmåga att se till min nästas bästa, i min själviskhet. Kärlekens lov utmanar synen på mig själv.

I en kärleksfull gemenskap så kan vi våga testa oss fram när det gäller de andliga gåvorna. I en kärleksfull gemenskap kan vi bli trygga och våga växa i gåvorna och som människor. Där vågar vi ta risker och kanske till och med vågar misslyckas. Finns det något mer spännande än att få vara med och bygga en sådan gemenskap?

Söndag: Uppståndelsen

Läs kap 15-16

Varför är det så viktigt för Paulus att betona den kroppsliga uppståndelsen? Detta hör ihop med vår syn på Gud. Gud är skapelsens gud. Han älskar hela sin skapelse. Skulle Gud överge sin skapelse och bara rädda oss andligen, vilken räddning är det egentligen? Nej, när Gud uppväcker våra kroppar så fullbordas Guds stora skapelse och befrielseverk. Allting ska återupprättas!

Döden är uppslukad och segern är vunnen, Död var är din seger, Död var är din udd? 1 kor. 15:55 Paulus är rätt kaxig och självsäker när han tittar på Dödens maktlöshet

Och så utbrister han som vi också får göra denna uppståndelsens dag: Gud vare tack som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus 1 kor. 15:57

Kan vi leva som om ingenting har hänt? När vi vet detta?