

Johannes

Nycklar

”För att ni ska tro”

Johannes skriver sitt evangelium för att människor ska komma till tro på Jesus Kristus. Därför lägger han fokus på att återge viktiga händelser, mer än att ge en korrekt kronologisk historia av Jesu liv och gärningar. Vi kan se att hans berättelse ibland rimmar dåligt med de övriga evangelierna, på grund av detta. Johannes är mycket mer en predikant än historiker, och vill förkunna för folket att Jesus är den som ha kommit hit till jorden för att vi inte ska gå under utan ha evigt liv.

Två tydliga delar

Evangeliet är ”uppdelat” i två större delar. Den första delen är kapitel 1-12 och har ett tydligt utåtriktat fokus. Här förkunnas evangeliet och sju tecken som Jesus gör är nedtecknade, som visar oss hur människor kommer till tro på Honom. Det är också tecken och förkunnelse som väcker irritation och ilska hos Jesu motståndare.

Den andra delen har ett tydligt inåtriktat fokus. Här undervisar Jesus sina lärjungar i längre sjuk och Johannes återger också hur han ber för dem. Här återges inga tecken och inga konfrontationer med motståndare. Jesus bygger upp och styrker sina egna, de som redan kommit till tro på honom. En egenhet i Jesu tal är den starka betoningen på ”kärlek”. Ordet förekommer bara sex gånger i kap 1-12, men hela 31 gånger i kap 13-17.

”Jag är”

Johannes återger hela sju olika saker som Jesus säger om sig själv, där varje sak inleds med orden ”Jag är”. Orden är en återspeglning av hur Gud presenterar sig själv för Mose vid den brinnande busken: ”Jag är den jag är” (2 Mos 3:14). Jesus säger att han är: ”livets bröd”, ”världens ljus”, ”grunden in till fåren”, ”den gode herden”, ”uppståndelsen och livet”, ”vägen, sanningen och livet” och ”den sanna vinstocken”.

Kärlek, Liv och Ljus

Tre oerhört centrala ord i Johannesevangeliet är kärlek, liv och ljus. Kontrastparen kärlek-hat, liv-död och ljus-mörker, får flera gånger beskriva skillnaden mellan denna värld och Guds rike.



Fakta

Författare: Det är utan tvekan aposteln Johannes som är författaren, ”den som Jesus älskade” (13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). Hans nämns inte vid namn i evangeliet, vilket är svårt att förklara om det inte var han själv som skrev det. Han är ett ögonvittne till Jesu liv och gärningar, som flera små detaljer i evangeliet avslöjar – t.ex. *huset i Betania som fylldes av doften från en sönderslagen flaska med dyrbar balsam* (12:3).

Tid: Den trad. uppfattningen är att Johannes evangelium skrevs ca 85 e.Kr. Men i mer modern tid har forskare hävdade att det kan vara mycket tidigare än så, några säger redan på 50-talet, andra före år 70 e.Kr..

Bakgrund: Johannes var en av de tolv som vandrade med Jesus under tre år. Under dessa år gick det mer och mer upp för honom vem Jesus var, och han skriver själv att det var när han lutade sig in i och såg den tomma graven som han verkligen ”trodde”. Han skriver sitt evangelium för att andra ska göra samma upptäckt.

Måndag: Hur presenterar vi Jesus

Läs Joh 1

Johannesprologen, som den kallas, är Johannes storslagna presentation av Jesus. Han anknyter till skapelsen och låter sedan "den siste profeten", Johannes Döparen, presentera Jesus med sina ord.

Hur skulle du presentera Jesus idag? Vilka ord, bilder, liknelser kan nutidsmänniskan ta till sig och bli fascinerad av?

Tisdag: Tro på sonen

Läs Joh 3

Världens mest kända "kristna ord" finns med i detta kapitel: "Så älskade Gud världen". Den stora sanning som motiverar Guds frälsningsplan. Men här finns också tydliga ord om "den dubbla utgången" - en undergång och ett evigt liv. Det avgörande är om man tror på Sonen, eller inte.

Vad innebär det att "tro på Sonen"? Med hjärnan, med hjärtat, i handling?

Onsdag: En provocerande Jesus

Läs Joh 6

I detta kapitel ger Jesus sin kanske mest provocerande undervisning någonsin. Åtminstone ser det så ut av reaktionerna att döma. Till och med hans egna lärjungar lämnar honom, står inte ut med att lyssna på honom.

Vad hos Jesus och hans undervisning provocerar dig? Hur tänker du hantera det?

Torsdag: Den gode herden

Läs Joh 10

I detta kapitel beskriver Jesus sig själv på flera sätt som vår beskyddare; han är vår gode herde, han leder oss, han går före oss, han är grinden, han ger sitt liv för oss, han känner oss, han talar till oss.

Från vad behöver vi beskydd idag? Hur och när lyssnar vi till Jesu röst?

Fredag: Jesu kärleksbudskap

Läs Joh 13-14

Jesus tvättar sina lärjungars fötter och ger dem ett nytt bud att de ska älska varandra, så som han har älskat dem. Till detta bud ger Jesus oss den helige Ande, som ska hjälpa oss att uppfylla det.

Vad kan det betyda idag att "tvätta varandras fötter"? Hur kan man sammanfatta Jesu kärleksbudskap utifrån dessa kapitel? bok, kapitel 9, som vi kan lära oss av? I så fall vad?

Lördag: Kallade ut ur världen

Läs Joh 15-16

Jesus talar till, uppmuntrar och styrker sina lärjungar. Han kommer att vara hos dem, med sin Ande, mitt i allt det svåra som också kommer möta dem. De tillhör Honom, inte världen.

Vad betyder det konkret för oss idag att vi som Jesu lärjungar inte tillhör världen, utan är kallade ut ur den?

Söndag: Bön och kristen enhet

Läs Joh 17

Detta kapitel innehåller Jesu längsta bevarade bön - och han ber för alla dem som är givna åt honom, också för oss som tror på hans namn idag. Han ber att vi ska bli bevarade från det onda, att vi ska vara ett och att världen skall förstå vem Jesus är genom oss.

Vad lär du dig genom Jesu sätt att be? Varför är kristen enhet så viktigt?