

# 5 Mosebok

## Nycklar

### Förbundet – nåden och gensvaret

I Moseböckerna möter vi Gud och tankarna om hur Han utser ett folk till att ta emot Guds välsignelse och vara bärare och förmedlare av Gudskunskap. Välsignelsen är en rad löften med en rad instruktioner, stadgar och föreskrifter, som Gud ger för att det skall gå folket väl. Livsregler och kunskap om vem Gud är. Det som Gud ger människan som uppdrag är ett gensvar i lydnad. Mika har formulerat det uppdraget så här: *Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud* (Mika 6:8)

Välsignelsen är en nåd som Gud ger människan. Gud har lovat att oavsett vad, fortsätta att hålla sin del i det vi kallar förbundet och Han kommer att fortsätta att skänka den nåden. Men Gud önskar lydnad från människan. För Gud vet att det är den vägen som leder till liv för hela mänskligheten.

Mose har varit ledare för Israels folk under 40 år och stått som förmedlare mellan folket och Gud. Det har varit ett ledarskap som präglats av väntan och därmed av stor trofasthet.

### Historia och framtid

När 5 Mosebok inleds är det dags att gå vidare in i framtiden, att Guds löften skall infrias. Därför stannar vi upp för att reflektera över vår historia. En repetition, en historiektion för att påminna sig. Varför står vi här? Vad är det som lett oss hit? Vart är vi på väg? Vad är förutsättningarna för att vi ska ta oss dit?



## Fakta

### Författare:

Mycket osäkert. Självklart är Mose en tänkbar författare men senare bibelforskning anser att 5 Mosebok sammanställts av en okänd grupp redaktörer.

### Tid:

Händelserna i 5 Mosebok utspelar sig ungefär 1200 f.Kr.

### Bakgrund:

Repetition är kunskapens moder, sägs det. Delvis är det utifrån det ordspråket som vi ska förstå 5 Mosebok. I fyrtio år har Israels folk vandrat i öknen. Bakgrunden kan vi läsa i 4 Moseboken trettonde och fjortonde kapitel. Folket har revolterat mot Gud och Han står fast vid sina löften, men, *ni skall bära ert straff i fyrtio år (14:34)*. Av de som då levde skulle bara Josua och Kalev överleva och se det nya landet.

I 5 Mosebok 1:3 lär vi oss att de fyrtio åren har gått och folket står nu strax öster om Jordan då Mose inleder sin långa avskedspredikan som utgör 5 Mosebok, en påminnelse, en repetition av det som Gud tidigare har sagt till folket

## Måndag: Lyssna!

Läs 5 Mos 4:1-40

Det finns ett allvar i den sorg som ryms i uttrycket att Gud är en svartsjuk Gud. *Jag är den som har skapat dig, älskat dig, burit dig och talat till dig. Varför har du slutat lyssna till mig?*

När du blir stilla och minns tillbaka. Vad är det som gjort att du har stängt ditt hjärta för Gud och vad är det som öppnar upp det på nytt?

Mose vill också i den här predikan som han håller påminna oss om att Gud är en barmhärtig Gud som inte skall överge oss.

Ta med dig de orden under den här dagen.

## Tisdag: Tala!

Läs 5 Mos 6

Det vi har lärt känna och fått en relation till är svårt att överge. Att minnas är att också växa fast, bli en gren i vinstocken. Då behöver vi också hjälpa varandra med att tala om det som Gud gjort. Vittnesbördet innehåller både det som Gud gjort personligen för mig, men också det han gjort för Guds folk. Att leva i Guds ord är att inpränta Guds handlande i våra hjärtan så att det blir levande i oss.

Fundera över ditt vittnesbörd. Vad är det som du bidrar med till din nästa för att hjälpa henne att växa vidare i tron?

## Onsdag: Glöm inte att känna tacksamhet

Läs 5 Mos 8

I vår del av världen har vi det för det mesta väldigt bra. Materiellt lider vi inte nöd och de allra flesta kan ställa fram mat på bordet. Vi slänger 26 kilo mat och dryck via avloppet per person varje år. Det är ganska mycket. Vi får öva oss i att känna tacksamhet och rikta vår tacksamhet åt rätt håll.

Vad känner du tacksamhet för idag? Vilka aktiva handlingar leder din tacksamhet dig till?

Vad säger Gud till dig idag? Stanna, eller res dig upp och gå framåt!

## Torsdag: Älska eftertänksamt

Läs 5 Mos 10

Kärleken är inte blind. Orden på stentavlorna är ett uttryck för Guds kärlek som vi behöver studera, möta och uppfyllas av. Öppna våra ögon så att vi kan se, ber Paulus. Gud begär av oss att genvaret till honom skall vara kärlek, en kärlek som ser och som reflekterar.

Hur visar du kärlek mot det som du föraktar? Går det att älska utan att tycka om?

## Fredag: Se och ge!

Läs 5 Mos 15:1-18

När du firar nattvard så tackar du Gud för att Han förser dig och hela mänskligheten med det nödvändiga för att överleva. När brödet delas, räcker det till alla.

Hur drabbar detta kapitel dig? Vilka tankar och känslor dyker upp? Vad blir du manad till i ditt inre?

## Lördag: Hur ska vi veta?

Läs 5 Mos 18:9-22

Gud kommunicerar till oss på många sätt. Det finns gott om profeter som talar Guds ord. De lyssnar vi inte alltid till. Det finns också profeter som inte gör det. Ibland är prövningen enkel, ibland ohyggligt svår. Ibland måste vi gå i tro, ibland måste vi avstå i tro. Det är inte lätt att veta ibland. Vad ger denna text dig för funderingar runt det profetiska tilltalet?

Vilken hjälp har vi att urskilja vad som kommer från Gud och vad vi inte skall lyssna till?

## Söndag: Sjung ut!

Läs 5 Mos kap 32:1-44

Det är ofta som våra ord inte klarar av att uttrycka det vi känner. Men det finns knep. Poesi är ju en form där vi kan ta ut svängarna i vad vi uttrycker. Likadant när vi skriver texter som är till för att sjunga. Då är det inte bara glädje som ryms eller ilska. Utan i poesi och i sång kan vi lättare uttrycka hela vårt känsleregister.

Vad hjälper dig att uttrycka ditt känsleregister? Vad här det som hindrar dig?