

Josua

Nycklar

Guds löften

Det är väldigt talande att uppfyllelsen av löftet sker direkt efter det att Mose har dött. Mose själv, den störste ledaren som funnits i Israels historia, får inte vara med om att se löfte gå i uppfyllelse. Så är det. Stora män och kvinnor kommer och går – men Guds löfte består! Stora ledare är viktiga för Guds folk, men de är inte allt.

"Min tjänare Mose är död. Gå nu över Jordan med hela detta folk..." (1:2). Herrens trofasthet är inte beroende av vad människor åstadkommer, oavsett hur duktiga, kloka eller rikt utrustade de är. Han är alltid förmögen att själv uppfylla sina löften, oavsett vem som får i uppdrag att utföra dem.

Guds Ord

"Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster. Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt." Regelbunden, noggrann läsning och ett dagligt intag av Guds ord leder automatiskt till lydnad av det. Avsaknad av läsning resulterar i avsaknad av lydnad. Detta är ord riktade specifikt till Josua, som ledare för Guds folk. Men jag tror att samma kallelse riktades till varje israelit då och till varje kristen idag. Om vi inte kan utläsa det direkt ur Jos 1:7-8 så kan vi se det på andra ställen i Bibeln. De inledande orden i Psaltaren beskriver t.ex. hur det borde vara för varje sann Gudstroende människa: *"Lycklig den... som har sin lust i Herrens lag och läser en dag och natt"*.

Guds närvaro

Det är Guds närvaro mitt ibland sitt folk som gör hela skillnaden i Josua bok. När Israeliterna intar Jeriko verkar det som att Gud insisterar på att hans folk nästan ska vara passiva så att hans egen ära och makt skall komma i fokus. Det normala sättet som Gud arbetar på är ju att använda oss för att utföra hans verk. Men eftersom vi så ofta tenderar att själva ta åt oss av äran och på så sätt skymma Guds glans, så sätter han ibland vår medverkan åt sidan. Helt enkelt för att vi ska se och förstå att *"den väldiga kraften [är] Guds och [kommer] inte från mig"* (2 Kor 4:7).



Fakta

Författare:

I Boken får vi inte reda på vem som skrivit den, men av tradition har Josua ansetts vara författare till boken. Det kan ju däremot inte gälla den del av boken som handlar om tiden efter hans död. De återkommande små notiserna *"ännu i dag"* pekar också på att boken åtminstone är omredigerad vid ett senare tillfälle.

Tid:

Vi befinner oss alldeles i tiden efter Israels folks 40-åriga ökenvandring, ca 1200 år f.Kr.

Bakgrund:

De rötter som Josua bok vilar på är djupt förankrade i "Moseboksmyllan". Nu ska löftet, som allting hittills egentligen har handlat om ända sedan 1 Mos 12 (när Herren kallar och välsignar Abraham), gå i slutlig uppfyllelse. Israels folk kommer nu för andra gången fram till stranden av Jordanfloden för att korsa den och erövra Kanaans land. Första gången gick det inte så bra. Men nu har en ny generation vuxit fram.

Arvet

Ett arvegods kan vara hur fult och tråkigt som helst, objektivt sett, men ändå betyda enormt mycket för den som tar emot det. Det påminner personen om den som arvet kom ifrån. Likadant är det med Josua bok. Från kapitel 13 och framåt går tempot ner betydligt och det blir inte lika spännande läsning längre. Men då börjar beskrivningen av arvet! Och om vi sätter oss in i israeliterna situation, så var detta kanske det bästa av allt. Äntligen var det utlovade landet deras! Beskrivningarna av landgränser och områden fungerar därför som en påminnelse om Honom som gett dem allt detta.

Måndag: Jag skall vara med dig

Läs Josua 1

Josua får höra Guds uppmuntrande ord: "Jag ska vara med dig". Utifrån det löftet kan Josua vara "tapper och stark". Samma löfte är givet till oss i missionsbefallningen (Matt 28:20).

Vad får detta löfte betyda för dig idag? På vilket sätt kan du vara tapper och stark utifrån det?

Tisdag: Minnesmärken

Läs Josua 3-4

Att bara ta sig över floden, med allt vad det innebar, var inte nog. Det var också viktigt att man skulle minnas det som hänt. Därför reser man de 12 stenarna. Yttre, fysiska bevis på Guds handlande.

Vad har vi för sådana "minnesmärken"? Hur kan vi bli bättre på att minnas Guds handlande, och berätta för våra barn?

Onsdag: Murar som faller

Läs Josua 5-6

Det var inte Josua som erövrade Jeriko, det var Herren själv. Efter tydliga anvisningar gjorde bara Josua och folket som Gud ville.

Ligger det inte en stor hemlighet här? Hur ofta vill inte vi göra saker på vårt eget sätt, "efter eget huvud"?

Vad kan det innebära för dig personligen och för ditt lokala sammanhang att lite mer lyssna efter Guds tilltal och direktiv? Vad tror du att resultatet av det skulle bli?

Torsdag: Staden Aj

Läs Josua kap 7 – 8:29

Efter den fantastiska erövringen av den stora och befästa staden Jeriko kommer snabbt ett bakslag. Den lilla staden Aj kan inte erövras. Varför?

Akans synd gör alla israeliter till syndare. På samma sätt får Akan ta straffet på sig och de andra blir fria från syndens konsekvenser. Här finner vi en bild av Adam och Kristus i miniatyr (jfr Rom 5:12-21).

Ta en stund för att bara tacka Jesus för att han har tagit också ditt straff på sig, så att du kan gå fri! Prisa honom för att han var trofast ända till döden, den förnedrande döden på ett kors!

Jesus hänger på korset för dig och mig?

Fredag: Att be om råd

Läs Josua 8:30 - 9

Återigen stöter israeliterna på problem när Givoniterna kommer till dem. Vägledning från Herren fanns tillgänglig, men de brydde sig inte om den. De fattade beslutet efter eget sunt förnuft, "utan att rådfråga Herren". Ett beslut som får långtgående konsekvenser.

Hur fattar du dina beslut i livet? Hur fattar vi beslut i våra församlingar, på styrelsemöten och årsmöten? Finns det någonting i berättelsen från Josua bok, kapitel 9, som vi kan lära oss av? I så fall vad?

Lördag: Bön

Läs Josua 10-12

Detta är en genomgång av resten av erövringen, inklusive en återblick. Det visar oss tydligt hur Gud är med Israel och ger oss ett exempel på ett otroligt starkt bönesvar, en storslagen händelse! Men vad som borde vara mest storslaget för oss är att Gud lyssnar på en enskild mans bön. Och att det är likadant idag: Gud hör varje enskild bedjare.

Vad vill du be Gud om idag? För egen del? För din familj? För Sverige?

Be med visshet om att du ber till en Gud som säger: "Han åkallar mig och jag svarar honom" (Ps 91:15).

Söndag: Tron på en stark Gud

Läs Josua 13-14

Trons objekt är alltid, per definition, Gud – inte tron i sig. Det som därför behövs är inte en stark tro på Gud, utan tro på en stark Gud.

Kalev får här stå som ett Bibliskt exempel på detta. Om vi vill vara som Kalev så griper vi tag i Guds löften, ber utifrån dem och vädjar om uppfyllelse av dem inför Gud! Det vi ska koncentrera oss på är inte hur andliga vi själva känner oss, utan på vilka ord som har utgått ur Guds heliga mun.

Vilka löften från Gud behöver du gripa tag i idag? Kan du vila i att det inte är du som behöver vara stark, när Gud redan är det?